

TE GAST BIJ

# mu-zee-um



Ook zin in een EVS-avontuur? mu-zee-um stuurt ook jongeren tussen 18 en 30 jaar naar het buitenland. Voor meer informatie mail naar [info@mu-zee-um.be](mailto:info@mu-zee-um.be)

Meer informatie over EVS en Youth In Action in het algemeen? Surf naar [www.jint.be](http://www.jint.be)

mu-zee-um

Anna Kudrenok uit Rusland (Kaliningrad) en Phoebe Nicholson uit Engeland (Oxford) verblijven gedurende 1 jaar in Oostende. Zij zijn aan de slag als Europese vrijwilligers (EVS) bij de kunst-educatieve organisatie mu-zee-um vzw.

#### Wat betekent het project "European Voluntary Service" voor jullie?

**Anna:** Ik zie het als een grote kans om het Nederlands te leren en België te ontdekken.

**Phoebe:** Inderdaad. Je leert een nieuwe cultuur ontdekken, een nieuwe stad, een nieuw land. Het is een kans om de cultuur en de mensen van binnenuit te leren kennen i.p.v. vanuit het perspectief van een toerist.

#### Heb je contact met andere EVS'ers?

**Phoebe:** Toen ik hier 3 weken was, heb ik alle andere EVS'ers van Vlaanderen ontmoet op een vormingsweekend in Halle. Sindsdien heb ik er enkele goede vrienden bij die ik regelmatig bezoek in hun nieuwe thuisstad zoals Mechelen, Gent, Antwerpen, Leuven en Brussel. Het is de ideale manier om België beter te leren kennen.

**Anna:** Ik ken veel EVS'ers. Sommigen zijn goede vrienden geworden en soms gaan we samen op reis.

#### Vanwaar de keuze voor Oostende/België?

**Phoebe:** Ik was op slag verliefd op Oostende. Het is een gezellige stad aan de zee en het ligt niet ver van Gent en Brussel.

**Anna:** Ik was vorig jaar in Oostende. De schoonheid van het strand en de zee brachten me terug naar hier.

#### Hoe zijn jullie bij mu-zee-um terecht gekomen?

**Phoebe:** Ik heb veel in kantoren gewerkt. Ik wou nu iets creatief doen samen met kinderen. Via het project EVS leerde ik mu-zee-um kennen en schreef ik een motivatiebrief naar de organisatie.

**Anna:** Ik heb een grote interesse in kunst en ben

dol op kinderen. mu-zee-um geeft me de kans om kunst op een bredere manier te ontdekken en is de ideale plek voor me.

#### Hebben jullie een favoriete workshop bij mu-zee-um?

**Anna:** Ik vind alle workshops met de kinderen zeer interessant. Zo was er in december een atelier waarbij we werkten met marsepein. En er zijn wekelijks labo's op woensdag. Deze rond animatiefilm vond ik super! Op vrijdagavond is er maandelijks de labo voor jongeren tussen 15 en 30 jaar. Daar ontmoet ik vaak dezelfde mensen terug en is het steeds een fijn weerzien.

**Phoebe:** James inviteert is mijn favoriete workshop. Het start in het bijzondere Ensorhuis. Ik hou van Ensor zijn schilderijen en tijdens de workshop kunnen we experimenteren met verschillende materialen en technieken.

#### Zullen jullie zelf een workshop organiseren?

**Phoebe:** Als EVS'er heb je de kans om zelf een atelier te organiseren en te begeleiden. Ik heb verschillende ideeën voor een workshop waarin ik een stukje van de Engelse cultuur zal verwerken.

**Anna:** In mei zal ik een workshop geven rond Russische sprookjes aan een groep van 4 tot 5 jaar en aan een groep van 6 tot 9 jaar. Ik ga typische sprookjes van Rusland vertellen en erna kunnen de kinderen zich uitleven met allerlei materialen en de sprookjes doen herleven op hun eigen manier. Ik kijk er nu al naar uit.

#### Omschrijf mu-zee-um eens in 1 woord.

**Anna:** Dynamisch

**Phoebe:** Vrolijk

#### Is de zee anders in België dan in Rusland?

**Anna:** De Baltische zee heeft meer golven. Ik geniet van de rustige Belgische zee. Het is wel raar dat je hier de zee niet ruikt.

#### Wat vind je het leukst aan Oostende?

**Phoebe:** De mensen, 't Bosje, de zee en de honden. Er zijn heel veel grote honden in het straatbeeld, dat zie je niet in Engeland.

# TE GAST BIJ mu-zee-um

**Anna:** Ik hou van alles. De mensen zijn aangenaam, Oostende is een mooie bruisende stad, er valt altijd wel iets te beleven en je kan gemakkelijk andere plekken bezoeken.

**Heb je al een leuk cafeetje ontdekt in Oostende?**

**Anna:** Ja hoor, de *Familie Jansen* vind ik een heel leuk plekje om een lekkere kop koffie te drinken in een aangenaam decor. Er zijn nog enkele plekken die ik vast en zeker eens wil bezoeken zoals een cafeetje op de Alfons Pieterslaan.

**Phoebe:** De *Lunchbar* op de Groentemarkt serveert heerlijke gerechten net als *De Beau Site* op de zeedijk. En binnenkort ga ik eens langs bij *Sassy's*. Ik heb al veel goede dingen over hen gehoord. De Langestraat is voor mij iets te druk, ik hou meer van gezellige rustige etablissementen.

**Wat heb je tot nu toe geleerd over de Belgische mentaliteit?**

**Phoebe:** De mensen zijn hier veel meer open dan in Engeland. Onlangs ging ik naar de kapper en hij vertelde over zijn leven en zijn familie. Dit is geweldig. Met mijn kapper in Engeland praat ik enkel over koetjes en kalfjes.

**Anna:** De mensen hier zijn meer open en relaxed dan in Rusland. Dat is zeer aangenaam.

**Mis je iets?**

**Phoebe:** Ik mis lekkere thee, maar dat mis ik in elk Europees land.

**Anna:** Ik mis mijn familie een beetje maar tegelijkertijd geniet ik zo van deze ervaring dat ik het er graag bij neem.

**Wat vind je van de Nederlandse taal?**

**Anna:** Ik spreek Duits dus de Nederlandse grammatica vind ik zeer gemakkelijk. De woordenschat is wel moeilijker om te onthouden.

**Phoebe:** Ik vind Nederlands een logische taal, bvb. 'woordenschat' is zeer logisch en klinkt heel mooi, een schat aan woorden, het klopt helemaal. Soms zijn er ook gelijkenissen tussen het Engels en het Nederlands wat het wel makkelijker maakt. Sommige klanken zijn echt wel moeilijk zoals 'ooi' en de 'g' van golven.

**Wat is je favoriete Nederlandse woord?**

**Phoebe:** *appelblauwzeegroen* en *onderdompelen* hebben prachtige klanken. "Ik zal eens aan je oren trekken" is een grappige uitspraak, in Engeland bedoelen we dat enkel letterlijk.

**Anna:** *asjeblijf* en *voila voila* vind ik heel grappig klinken en de 'tje' na elk woordje. En cava betekent in het Russisch *uul*. Dus als iemand een cava bestelt is dat altijd komisch.

**Wat vinden jullie van een van de bekendste kunstwerken in Oostende, de *Rock Strangers* van Arne Quinze?**

**Anna:** Overdag vind ik ze niet zo mooi, het oogt vreemd aan. Maar wanneer het avondlicht valt straalt het iets apart uit.

**Phoebe:** Ik hou wel van het kunstwerk. In de avond jog ik zelfs tussen de blokken heen.

**Zou je EVS aanraden aan andere mensen?**

**Phoebe:** Absoluut. Het is een geweldige kans om een nieuwe cultuur te leren kennen en je nuttig te voelen. Wij doen 1 jaar EVS, we worden ondergedompeld in een nieuwe streek met nieuwe gewoontes, een nieuwe taal, ver weg van je vertrouwde omgeving. Niemand zegt je vooraf de moeilijke kanten. De taalbarrière maakt het minder evident dan je zou verwachten, maar dat maakt het ook net interessanter. Het is een enorme waardevolle uitdaging.

**Anna:** Ik ga volledig akkoord met Phoebe. Er zijn niet zo veel mensen die dit programma kennen. Het is heel intensief en je moet je er goed op voorbereiden. Het is niet zo evident maar zeker de moeite waard.

**Wat is je leukste herinnering tot nu toe?**

**Anna:** Mijn eerste nacht in Oostende was meteen geweldig. Samen met de collega's van mu-zee-um ging ik naar het Filmfestival hier in Oostende en heb ik geproefd van het Oostendse nachtleven.

**Phoebe:** Ik ben hier pas 2 maand. Ik geniet nog volop van alle ontdekkingen. De eerste keer op weg naar huis, de eerste keer dat ik een nieuw leuk winkeltje of cafeetje binnen stap. De kleinste dingen zijn nog een groot avontuur, het is fantastisch.

Talia Van den Bossche